

Deakin, Alfred Samuel

Lieutenant

General List

313899



Alfred Samuel Deakin, ook wel Sam genoemd, wordt geboren op 22 januari 1908 in Aston, Birmingham, Engeland. Hij is het tweede van de zes kinderen van Alfred en Alice Elizabeth Deakin. Zijn jongste broer Ronald, geboren in 1921, wordt RAF-piloot en sneuvelt net als Alfred in de Tweede Wereldoorlog. In 1911 woont het gezin op 53 Ludlow Rd., Saltley, Birmingham. Alfreds vroege schooltijd wordt overschaduwd door de Eerste Wereldoorlog. Zijn vader is naar het buitenland gestuurd waar hij bij de militaire politie dient, zoals hij zo'n vijftien jaar eerder tijdens de Boerenoorlog in Zuid-Afrika heeft gedaan.

Als de jonge Alfred achttien is, treedt hij toe als mecanicien bij het 2e bataljon van de Coldstream Guards. Met zijn regiment dient hij in China tijdens de Burgeroorlog die in 1927 is uitgebroken; legertaken zijn gericht op de bescherming van Europese burgers die op dat moment in Shanghai wonen. Tegen het einde van zijn diensttijd is hij bevorderd tot Lance Sergeant.

Na zijn terugkeer in Engeland treedt Alfred Deakin op 8 augustus 1931 toe tot de Guildford Borough Police in Surrey. Hij wordt omschreven als 1,85 meter lang, met frisse teint, lichtbruin haar en blauwe ogen. Rond deze tijd ontmoet hij een meisje uit Surrey, Lily Margaret Mullard, ook geboren in 1908. Ze trouwen op 26 november 1932 en gaan in Guildford wonen. In 1940 wordt hun zoon Adrian geboren en vervolgens tweelingdochteren in 1944.



Lilly Margaret.



Alfred en zijn zoon Adrian.

In 1938 volgt zijn bevordering tot Police Sergeant; tegelijkertijd is Alfred nog steeds aan het leger verbonden als reservist. Gedurende deze jaren is hij een fervent en succesvol wielrenner en lid van een wielclub.

Tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog doet men een oproep voor professioneel personeel, om vrijwilligerswerk te doen voor het Civil Affairs Department van de General List. Deze militairen zijn nodig om het grondgebied dat al op de Duitsers is veroverd onder controle te houden.



Lt Deakin en zijn kamraden.

Alfred Deakin is een van deze vrijwilligers; in 1944 wordt hij naar Londen gestuurd voor zijn opleiding en vervolgens naar Frankrijk in de rang van officier. In oktober wordt hij, na eerst bij Amerikaanse troepen gediend te hebben, toegevoegd aan de 2^e Canadian Infantry Division die in februari 1945 deelneemt aan Operatie Veritable, vechtend in Duitsland nabij de Nederlandse grens. Tegen 22 februari staan de steden Kleve en Goch onder controle van de geallieerden, maar de gevechten in de omgeving gaan door en een groep soldaten, waaronder Lt. Deakin, wordt getroffen door wat misschien een verdwaalde granaat is.

In de brief die Major Harrington, de commandant, aan mevrouw Deakin schrijft, vertelt hij wat er op 1 maart 1945 met Lt. Deakin gebeurt: "We hadden net de dag ervoor een stad ontruimd in het westen van Duitsland

en waren rond 11.00 uur bezig met het uitvoeren van officiële taken. De stad lag al een tijdje onder vijandelijk vuur. Een granaat landde vrij dicht bij ons, en behalve anderen liep uw man een grote wond in zijn linker heup op door granaatscherven.

Ik verleende onmiddellijk eerste hulp en bracht hem samen met anderen naar een veilige plek. Een ambulance arriveerde binnen enkele minuten en hij werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hij stierf korte tijd later.”

Eerder in dezelfde brief schrijft Major Harrington dat Lt. Deakin zeer geliefd was bij zowel officieren als manschappen. Ook dat hij een gewetensvolle militair was en dat zijn opgewekte humeur en ijver, naast zijn interesse in allerlei hobby's, van het grootste belang waren voor een eenheid wiens taken zo gevarieerd zijn. ”

Lt. Alfred Deakin wordt aanvankelijk begraven in Bedburg-Hau. Zes maanden later brengt men hem over naar de Canadese Militaire Begraafplaats, Groesbeek, graf **VI. F. 2.**



Levensverhaal Gwyn de Jong, Research Team Faces To Graves.

Bronnen:

Lt. Deakin's son Adrian Deakin, information and photos
Commonwealth War Graves Commission

Alfred in zijn Morris 'Bullnose'.



*Adrian tussen zijn tweelingzussen
Jane Margaret en Susan Elizabeth.*

Bezoek van Jane Grey aan haar vaders graf op 24 juni, 2024

"Het respect, de zorg en de aandacht die wordt gegeven aan de graven van de gesneuvelden op de begraafplaats van Groesbeek is voorbeeldig. Aan hun dood wordt een diepe betekenis en doel gegeven.

De vriendelijkheid en compassie die Nederlanders, zoals Marian Straatman van Faces to Graves, tonen aan de bezoekers van de begraafplaats, zijn diep ontroerend.

De begraafplaats is een prachtige plek, een vredige plek, een rustgevende plek, maar het is geen plaats van dood, het is een plek van leven. De planten, bomen, dieren in het wild en insecten bloeien. De vogels zongen niet boven Auschwitz, maar wel boven de begraafplaats van Groesbeek. Mijn dochter Catherine is met mij meegegaan en zij is van plan volgend jaar terug te keren. Bedankt vriendelijke mensen die voor ons allemaal zorgen. Ik ben dankbaarder dan woorden kunnen uitdrukken."



Jane Grey

Foto's gemaakt door Catherine Johns, kleindochter van Lieutenant Alfred Samuel Deakin.

Jane bracht ook bloemen mee om bij het graf van een onbekende soldaat te leggen, omdat ze het triest vindt voor de families die nooit hebben geweten waar hun geliefde ligt begraven.

